

Først af alt: Tak til Rishavevej Grundejerforening og vores Borgerforening for generøst at inviterer og faciliteter denne aften.

-tak for at være indbudt til at holde talen i år.

Kære Esrum borgere, jægere og samlere, Danere og kære jer der er kommet til Esrum langvejs fra. Kære Godtfolk, agnostikere, gudelskere, FCK og brøndbyfans, brændehuggere og brændekøbere, tidlig og sene hækkeklippere. Lærde som os ulærde - det er Midsommer i Danmark.

Christian Eriksen lever - Gud ske lov igen, genåbning af samfundet og nu en ny nationaldag 21 juni. 4-1 Slaget mod Rusland

I disse EM-dage flourer sammenhold, glæde og åbenhed i landet.

- og hvor havde vi brug for det.

Vi er her i Esrum en mangfoldighed af skønne mennesker.

Vi er alle forskellige men har mange ting fælles – ikke mindst at vi netop nu bor sammen i Esrum.

Vi har alle brug for en bolig; vægge, tag og vinduer for at kunne være og blive til – men vi er og bliver forskellige og Gud hjælpe os til endnu mere variation!

For vi er alle unikke, gjort af forskelligt ”stuff” til berigelse for tiden nu; af Esrum og hinanden.

-Ensretning og konformitet er af det onde og er det der brændte mennesker af som *hekse*.

Men ånden i Esrum, ånden fra klostret, den store Ånd fra Gud er for Frihed for Loke så vel som for Thor. Frihed er her til at være

den vi er, og føle sig fri til at dele med hinanden hvad vi syntes er godt og vigtigt. - For et skønnere Samfund.

Og når andre til vores overraskelse lever efter andre værdier end os selv

og taler og gør ting anderledes. Så i stedet for at blive skræmt, kan vi lytte åbent og lade os berige af det der er fremmed. (vi har altid et monument i byen her, at det fremmede berigede og gjorde os til dem vi er i dag)

Mangfoldighed eller forskellighed er et skaberdesign. – nu og da oversat af dem der taler mest om Gud.

Den tyske sociolog Hartmut Rosa siger citat: ”at det egentlige liv opstår i mødet med det, der ikke kan kontrolleres. Det er her alle virkelige, betydningsfulde erfaringer opstår.” – og videre: ”der finder en resonans sted mellem den enkelte og verden.”

Vi står her i aften omgivet af hinanden; by-fæller med hver sin drøm, med fælles ønske om at Esrum fortsat er skøn at bo og være i, at det er en plads, som navnet betyder; åbne plads ved søen Es«, af Æsi, der betyder at svulme op i meningen at gå over sine bredder.

Vi ønsker selvkært ikke at vand oversvømmer vores haver, men må der være rigelig vand til at nære vores drømme.

At hver bolig i Esrum fortsat er et væksthuse hvor vi bliver til, får drømme, for egenart og lyst til at dele med de mange.

De små pilgrimsvandringer vi går herfra klostret, med tid til refleksion over gudelige ord og tid til de gode samtaler undervejs, er jeg kommet til at elske. Jeg vil altid gerne tale om Jesus, Guds lys - der opklare vores mørke, det forvirrende og

fastlåste... og Sct. Hans bålet i aften - står også for mig som oplysning.

En påske var jeg med 10 teenagere fra kirken på tværkulturel rejse til Indien. En nat skulle vi sove i telt i junglen. Jeg fik ansvar at holde bålet i gang, for som guiderne sagde til mig inden de lagde til at sove; ”hold bålet i gang så kommer de vilde dyr ikke” Jeg var panisk, for brændet skulle jeg selv finde i den sorte jungle – Der voksede min kærlighed til bål og lys.

Sct. Hans bål har også en heks. - For bålet og oplysningen holder hekse og trolde væk. Vi har brug for, at der er en lampe der lyser op og sorterer i vores tanker og meninger – vores – i hvert fald mine; ikke mindst den konforme diabolske afstandstagen til hvad der er anderledes.

Og det er måske heksen på bålet i år; vores manglende evne til at møde og formes af hvad der er anderledes, det vi ikke kan kontrollere. Den holdning var forresten årsag til at man korsfæstede Jesus.

Vi havde hekseafbrænding i Danmark - indtil for 350 år siden. - over 1000 er blevet brændt, fordi man blev bange - når folk var anderledes. Og man havde sat sig for at kontrollere hinanden.

Vi som bor ved ”jordens yderste grænse” som munkene udbrød da de var kommet helt herop, - lad os blive ved at flytte grænsen for hvad menneskeliv er. Lad os blive ved at lytte til hinanden med nysgerrighed – og blive dannet af disse møder.

Munkene hjalp med dannelsen af os daner. Bragte viden, udsyn og anderledes tanker til landet.

Men hvor tvang er indblandet, bliver dannelsen forhalet, - hvor lysten til at lytte er til stede åbner vi os og bliver til.

Jeg syntes er der er forårstegn i Danmark, der deles frit af hvad man tror og kære sig om. Åndelige oplevelser eller ens længsel efter dem. Det er virkelig et gode. Vi bliver til, vi kommer ud af angst og isolation - og nu efter dramaet med Christian Eriksen er vi blevet beriget med udtrykte følelser på tv, - og det gør os så godt og mere menneskelige.

Johannes Helms synger det i sangen jeg elsker de grønne lunde: ”end er der en Gud der råder for Danmarks sag”.

*8. Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde flag,
end er der en Gud foroven,
der råder for Danmarks sag.*

Og må jeg ved dette Sct. Hans blus; ønske alle småhekse oplyst, både Hr og Fru Forudindtaget og Fastlåst, og banden; angst og bange; for **hver** by **har sin** heks og **hvert** sogn **sine trolde (og orker)**, og dem vil vi fra livet med glædesblus holde; -må det lette fra os som duggen letter fra græsset.

Gud som gav os denne skønne plet at leve og vokse på, Lad os i fællesskab værne om forskelligheder og åbne livet endnu mere op -

Esrum, den lille by med de store mennesker.

Må jeg slutte med et citat fra Ringenes Herre mens vi lader bålet oplyse os; - ”lets kill some orks”

Glædelig midsommer.